

Creatief bidden voor de vervolgte kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus

Duur: ongeveer 45 minuten

Benodigdheden: zeven stompe kaarsen (om mee te beginnen)

Steek zeven stompe kaarsen aan en plaats die naast elkaar op een tafel. Bij elk kruiswoord haal je een kaars van de tafel en na het uitspreken van het kruiswoord, plaats je de uitgeblazen kaars terug op tafel. Je begint dus met zeven brandende kaarsen en eindigt met zeven uitgeblazen kaarsen.

De zeven kruiswoorden zijn de zeven zinnen die Jezus aan het kruis heeft uitgesproken.

1. "Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen." (Lucas 23:34)

Actie: Pak de eerste kaars van de tafel, spreek deze woorden uit, blaas de kaars uit en plaats die terug op zijn plek.

"Wanneer wij stilstaan bij vervolgte christenen is het vanzelfsprekend dat wij ook voor hen bidden. Jezus eerste woorden aan het kruis waren: "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen." In deze tijd van bidden voor vervolgte christenen willen wij niet alleen bidden voor de vervolgte christenen. Allereerst willen we bidden voor hen die de vervolgers zijn. Die uit angst, uit pure fanatisme, uit onwetendheid of uit welke reden dan ook honderd miljoen christenen vervolgen."

Alle deelnemers krijgen een klein kladblokpapiertje, een pen en een speld. Ze worden gevraagd om iemand of een daad te vergeven die deze vervolgte christenen is of wordt aangedaan. Voor in de zaal hangt een grote, mooie, rode doek.

"Deze rode doek is de mantel van vergeving. De mantel die Jezus door Herodes werd opgehangen. Als je dit wilt, mag je een gebed van vergeving voor de vervolgers op dit papiertje schrijven. Dan wil ik je uitnodigen om in stilte naar voren te komen en dit papiertje met de speld die je hebt gekregen op de mantel van vergeving te spelden."

Actie: Deelnemers schrijven een gebed van vergeving op het papiertje, komen in stilte naar voren en spelden dit papiertje op de mantel van vergeving

Benodigdheden: kleine velletjes papier, mooie spelden, pennen en een mooie, rode doek

2. “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” (Lucas 23: 43)

Actie: Pak de eerste kaars van de tafel, spreek deze woorden uit, blaas de kaars uit en plaats die terug op zijn plek.

“Het is niet altijd gemakkelijk om bij Jezus te komen. In de Bijbel lezen we het verhaal van vier vrienden die niet door de deur en niet door het raam bij Jezus konden komen. In plaats van dat ze opgaven, maakten ze een gat in het dak, zodat zij hun verlamde vriend bij Jezus konden brengen. De eerste woorden die Jezus over deze man uitsprak, waren gelijk aan de eerste kruiswoorden: “Al jouw zonden zijn vergeven.” Pas daarna geneest hij de man en openbaart zich aan de mensen in het huis.”

Alle deelnemers krijgen een klein kladblokpapiertje en een pen. Op de grond voor in de zaal wordt met vier latten een vierkant gemaakt.

“Dit vierkant staat symbool voor het gat in de dak waardoor de vier vrienden de verlamde man bij Jezus brachten. Vandaag mogen wij de vijfde vriend in het verhaal worden. Jullie mogen iemand, een bevolkingsgroep of een land op het papiertje schrijven. Dan komen we in stilte naar voren en plaatsen we dit papiertje in het vierkant op de grond. Op deze wijze brengen wij hen net als de vier vrienden van duizenden jaren geleden bij Jezus”

Actie: Deelnemers schrijven de naam van een persoon of land op het papiertje, komen in stilte naar voren en plaatsen dit in het vierkant op de grond.

Benodigheden: kleine velletjes papier, pennen, vier latten

3. “Dat is uw zoon. Dat is je moeder.” (Johannes 19:26-27)

Actie: Pak de derde kaars van de tafel, spreek deze woorden uit, blaas de kaars uit en plaats die terug op zijn plek.

“Zelfs aan het kruis toont Jezus ons wie onze familie is. Vandaag bidden wij niet voor vreemden. Wij bidden voor onze familie; voor onze broers en onze zussen. Het nadeel is wel dat wij deze broers en zussen nog nooit gezien hebben. Wij weten zo weinig van hen. Hoe kunnen wij dan op lange termijn voor hen bidden?”

Iets wat mij hierin helpt, is de rommellade. Iedereen heeft thuis een rommellade met allerlei voorwerpen erin die je eigenlijk niet meer gebruikt. Ik pak dan een voorwerp, zoals bijvoorbeeld een rekenmachine en gebruik deze rekenmachine als inspiratie voor mijn gebed. “Dat ze mogen weten dat ze altijd op U kunnen rekenen.” Het kan ook een knijper zijn. “Wilt U mijn broers en zussen heel goed vasthouden?”

Actie: Deelnemers krijgen een willekeurig voorwerpen en worden gevraagd om aan de hand van dit voorwerp een gebed van een of maximaal twee zinnen uit te spreken voor onze familie die vervolgd wordt.

Benodigheden: een mand volwillekeurige huishoudelijke voorwerpen

4. “Mijn God, mijn God. Waarom hebt U mij verlaten?” (Matteüs 27:46)

Actie: Pak de vierde kaars van de tafel, spreek deze woorden uit, blaas de kaars uit en plaats die terug op zijn plek.

“Wat is het voor de hand liggend dat sommige vervolgte christen in hun gevangenis, in hun zorgen en in hun angst deze Godverlatendheid kennen en misschien wel in hun verdriet en wanhoop uitroepen: “Mijn God, waarom heeft U mij verlaten?” In de Bijbel lezen we het verhaal van de twee Emmausgangers. Ook zij kenden deze teleurstelling en misschien wel deze verlatendheid. Maar dan komt Jezus bij hen. En ze hebben niets eens door dat Hij het is en dat Jezus bij hen is. Hun gevoel van godverlatenheid gaat gewoon door. Pas als ze Jezus hebben uitgenodigd in hun huis en Hij het brood breekt, zagen ze het. Ze zagen dat het Jezus was!

Bij het breken van het brood zagen ze dat het Jezus was. Wij hebben hier een mooi, rond, heel brood. Dit brood gaat straks door de rijen. Als jij wilt, mag je als stil gebed een stuk van dit brood breken. Je mag het opeten met de bede dat onze broers en zussen in de vervolging, die misschien wel ervaren dat ze door God verlaten zijn, mogen weten dat Jezus zich aan hen openbaart en dat Hij bij hen is.”

Actie: Een brood gaat door de rijen, deelnemers breken er een stukje van en bidden in stilte voor een openbaring van Gods aanwezigheid in de ervaren Godsverlatendheid

Benodigheden: een rond brood dat nog heel is

5. “Ik heb dorst.” (Johannes 19:28)

Actie: Pak de vijfde kaars van de tafel, spreek deze woorden uit, blaas de kaars uit en plaats die terug op zijn plek.

“Ik heb dorst... Als we stilstaan bij de vervolging van honderd miljoen christenen, dan is dit een ervaring die zij delen. Wij hebben dorst. Je kunt niet alleen dorst hebben naar water. Maar bijvoorbeeld ook dorst naar gerechtigheid. Dorst naar liefde. Dorst naar vrijheid, herstel. Dorst naar niet meer bang te hoeven zijn. Dorst naar groei. Ik heb dorst.

Hier in de zaal hangt een hart van ijs te smelten. Misschien is het je al eerder opgevallen. Dit hart hangt aan een draadje en lekt in een schaal. Als je stil bent, kun je de druppels horen vallen. Waar staat dit smeltende hart van ijs symbool voor?

Zijn het de tranen van de vervolgte kerk? Is het God die meehuilt? Is dit zijn wijze om hun dorst te lessen? Is het misschien Zijn liefde die het hardste hart kan doen smelten?

Je mag in stilte naar voren komen en even het hart van ijs aanraken. Laat de druppels op je handen vallen. Bidt dan in stilte voor de dorst van de vervolgte kerk.”

Actie: Van te voren moet je een siliconen taartvorm in de vorm van een hart opvullen met kippengaas. Doe er dan water bij en plaats dit 48 uur in de diepvries. Haal het hart van ijs uit de vorm en hang het met een ijzerdraad aan het plafond. Vergeet niet een schaal of een kom onder het lekkende hart te plaatsen.

Deelnemers komen in de stilte naar voren, raken het hart van ijs aan en laten de druppels op hun handen vallen. Ondertussen bidden zij in stilte voor de dorst van de vervolgte kerk.

Benodigheden: siliconen hart vorm, kippengaas, ijzerdraad

6. “Het is volbracht.” (Johannes 19: 30)

Actie: Pak de zesde kaars van de tafel, spreek deze woorden uit, blaas de kaars uit en plaats die terug op zijn plek.

“Het is volbracht. De taak van Jezus is klaar. Op dat moment kon je dat aan de buitenkant nog niet zien. Het enige wat te zien was, was een naakte man op een kruis. Toch was het wonder al geschied. De verzoening had al plaatsgevonden! De mensheid was al bevrijd!

Als we vandaag bidden voor de vervolgte kerk, dan kan het net lijken alsof er niks is gebeurd en niks gaat gebeuren. Aan de buitenkant is er niets te zien. Maar God zegt: “Het is volbracht.” Hij verleent kracht aan onze gebeden. Hij was werkzaam in de vervolgte kerk. Hij is werkzaam in de vervolgte kerk. Hij zal altijd werkzaam blijven in de vervolgte kerk.

Hoewel het voor veel vervolgte christenen misschien nog duisternis is, mogen wij weten dat er hoop voor hen is. Als symbool van deze hoop steken wij in stilte een theelichtje aan. Een theelichtje als stil gebed van hoop.”

Actie: Deelnemers komen naar voren om een theelichtje aan de overgebleven kaars aan te steken. Dit brandende theelichtje is een stil gebed van hoop dat God het heeft volbracht en ook gaat volbrengen in de vervolgte kerk.

Benodigheden: theelichtjes

7. “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” (Lucas 23:46)

Actie: Pak de zevende kaars van de tafel, spreek deze woorden uit, blaas de kaars uit en plaats die terug op zijn plek.

“Jullie krijgen van mij allemaal een steentje. Ik wil je vragen om dit steentje in je hand warm te laten worden. Een steentje neemt de temperatuur van de omgeving aan. Leg je het in een diepvries, dan wordt het steenkoud. Leg je het in kokend water, dan wordt het gloeiend heet. Kun je even voelen of jouw steentje glad, rond of misschien wel scherp is?”

Dit steentje staat voor de zorgen van de vervolgte kerk. Je kunt dit steentje in je broekzak doen en het over een paar dagen weer ontdekken met de gedachte: “Oh ja, dat is waar ook: de zorgen van de vervolgte kerk.” Om het steentje dan weer in je broekzak te doen en over een week weer te ontdekken. Zo gaat dit vaak in onze gebeden voor de vervolgte kerk.

Maar als dit steentje in je schoen zit, dan is het een heel ander verhaal. Dan voel je hem bij elke stap. Er zijn christenen die hun zorgen, hun angsten dag en nacht bij zich dragen. Ze worden er mee wakker en gaan ermee naar bed.

Nu schrijft Petrus in zijn brief 1 Petrus 5: 7 “U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.” We mogen onze zorgen, maar ook de zorgen van onze broers en zussen in de vervolging aan Jezus geven, want wij, maar met name zij, liggen Hem na het hart.

Hier op tafel ligt een Bijbel open op de tekst van 1 Petrus 5: 7. Ik wil je uitnodigen om naar voren te komen en jouw steentje op deze tekst te leggen als een gebed en een belofte voor de vervolgte kerk dat ook zij hun zorgen op Hem mogen afwentelen.”

Activiteit: Elke deelnemer krijgt een steentje. In stilte mag hij/zij naar voren komen en dit steentje leggen op de geopende Bijbel bij de tekst van 1 Petrus 5:7

Benodigdheden: kleine kiezelsteentjes, een Bijbel

Je kunt deze liturgie voor het bidden voor de vervolgte kerk aan de hand van de zeven kruiswoorden gebruiken in de nacht van gebed van Open Doors. Een optie kan zijn om aan het begin van elk uur een creatief gebedsmoment rondom een kruiswoord te laten plaatsvinden. Je kunt ze ook alle zeven achter elkaar doen.

Matthijs Vlaardingerbroek
www.creatiefgebed.nl